

De tuin van Tor



Reine De Pelseneer

Ik oefen.

zak je	rij tje	s aai	einde lijk
pak je	tuin tje	m aai t	natuur lijk
zaad je	knolle tje	z aai en	heer lijk
beet je	balle tje	gr aai en	vro lijk
stuk je	rolle tje	p aai en	eer lijk
plek je	spinne tje	w aai t	vrouwe lijk
radijs je	kanne tje	k aai	manne lijk

bigg elt	dikk er	zuss en	krabb en
zitt en	knoll en	stopp en	stukk en
zull en	binn en	klapp en	prik en
kunn en	lekk er	stipp en	blokk en

mak en	gro ter	et en	dur en
tran en	kom en	sten en	mur en
tafel	rod e	ben en	glur en

he le maal	helemaal	ra dijs jes	radijsjes
vol gen de	volgende	knol le tjes	knolletjes
voor zich tig	voorzichtig	groen te tuin	groentetuin

centi-meter



blz.

- 1 Ik wil geen groenten! **gilt** Tor.
Ik wil geen groenten! **roept** Tor.
- 2 Tor, zegt papa **kort**, je moet!
Tor, zegt papa **een beetje kwaad**, je moet!
- 3 Tor is **dol op** koek en snoep.
Tor is **gek op** koek en snoep.
Tor **eet heel graag** koek en snoep.
- 4 Mama **sust**: Het is al goed.
Mama **wil** Tor **troosten** en zegt: Het is al goed.

- 6 Papa **maait** het gras.
Papa **rijdt het gras af**.
- 6 Papa **spit een lap grond om**.
Papa **keert de grond met een schop om**.

- 6 Ja, dat wil ik! **juicht** Tor.
Ja, dat wil ik! **roept** Tor **blij**.
- 12 Tor is **door het dolle heen**.
Tor is **heel blij**.

- 14 Tor kan zijn radijsjes **oogsten**.
Tor kan zijn radijsjes **uit de grond halen**.

- 14 Tor **aarzelt**.
Tor **twijfelt**. Hij weet niet goed wat hij moet doen.
- 14 Het radijsje is **super** krokant.
Het radijsje is **heel erg** krokant.



De tuin van Tor



Ik wil geen groenten! gilt 🗨️ Tor.
Hij kijkt boos naar zijn bord.
Mama zucht en zegt zacht:
Eet een klein beetje sla en tomaat, Tor.
Dan is het goed.
Maar Tor schudt het hoofd.
Nee, nee, nee! Ik wil geen groenten!



Papa legt zijn mes en vork neer.

Tor, zegt hij kort 🗨️, je moet!

Groenten zijn gezond.

Ze maken je groot en sterk.

Tor broemt: Gezond is vies.

Ik wil niet groot en sterk zijn.

Kom, eet je groenten, Tor, zegt mama.



Anders krijg je straks geen koek.
Ik hoef geen koek! roept Tor.
Een traan rolt over zijn wang.
Tor is dol op 🍪 koek en snoep.
Hij houdt ook van vlees en van kaas.
Van rijst en van brood.
Maar groenten vindt hij vies.



Waarom worden mama en papa altijd boos?

Veeg die tranen weg! zegt papa streng.

Nu huilt Tor nog meer.

Mama sust 📖: Het is al goed.

Ga maar van tafel, Tor.

Papa kijkt naar het volle bord van zijn zoon.

Ik weet het niet meer, zucht hij.



Na het eten speelt Tor in de tuin.
Hij gooit een bal in de lucht
en vangt hem weer op.
De zon schijnt zacht.
Tor speelt graag buiten.
Binnen zitten vindt hij maar saai.
Papa is ook in de tuin.



Hij maait 📖 eerst het gras
en spit dan een lap grond om 📖.
Straks kan ik zaaien! roept hij blij.
Tor legt zijn bal in het gras.
Ik wil ook zaaien, pap!
Papa lacht en zegt: Wil je dat echt?
Dan krijg je een klein stukje grond.
Ja, dat wil ik! juicht 📖 Tor.



Papa maakt een plekje vrij voor Tor.
Rondom legt hij grote stenen.
Zo, Tor, zegt hij, dit is jouw tuin.
En wat doe ik nu? vraagt Tor.
Kom maar mee!
Tor volgt papa naar de schuur.
Hier heb je een pakje zaad.
Nu kun je zelf radijsjes zaaien.



Tor kijkt verbaasd in het zakje.
De zaadjes zijn zo klein! zegt hij.
Papa lacht: Maar ze worden groot!
Zaai ze maar.
Dan kun je het zelf zien!
Snel gaat Tor weer naar zijn tuintje.
Maak drie rijtjes, zegt papa,
en leg om de vier centi-meter een zaadje.



Heel voorzichtig legt Tor de zaadjes neer.

Mama komt eens kijken.

Kijk mam, zegt Tor trots, ik heb een tuin!

Mama lacht: De tuin van Tor!

Elke dag na school gaat Tor naar zijn tuin.

Hij kijkt en hij wacht.

Als het warm is, vult hij een gieter.

Dan maakt hij zijn tuintje nat.



Maar op een dag is Tor het beu.
In mijn tuin groeit helemaal niets! roept hij.
Heb ik iets fout gedaan?
Nee, hoor, troost mama,
je bent de beste tuinier die ik ken!
Maar je moet heel veel geduld hebben.
Goed, zegt Tor, dan wacht ik wel.



Papa geeft Tor een plant.
Hier komen bloemen aan, zegt hij.
Wat moet ik met bloemen? vraagt Tor.
Bloemen maken je tuintje mooi.
De plant kan meteen in de grond.
Tor graaft een kleine kuil voor de plant.
Hij drukt de aarde stevig aan en haalt dan zijn
gieter weer. Nu staat er toch iets in zijn tuin!



Mama, mama! roept Tor de volgende dag.
Ik zie kleine groene puntjes!
Dat zullen je radijsjes zijn!
Tor is door het dolle heen 📖.
Hij blijft uren naar zijn tuintje kijken.
Elke dag worden de plantjes een beetje groter.
Papa zegt: Nu moet je ook wieden, Tor!
Wieden?



Het onkruid uitdoen, legt papa uit.
Dan kunnen je plantjes beter groeien.
Maar je moet goed kijken.
Trek de radijsjes niet uit!
Tor let heel goed op.
De kleine radijsjes laat hij staan.
Dag na dag worden de knolletjes dikker.



En dan is het zover! Tor kan zijn radijsjes oogsten 📖.
Trots haalt hij de rode knollen uit de grond.
Binnen wast Tor het zand weg.
Nu moet je eens proeven, zegt mama.
Tor aarzelt 📖, maar neemt dan een hap.
Het radijsje is super 📖 krokant.
Mmmm, roept Tor, radijsjes zijn lekker!
Mama knipoogt naar papa en lacht:
Natuurlijk! Groenten zijn lekker!