

Paul van Loon / Mark Janssen
Bang voor een Eng?

Tom maakt Lien bang in het bos.

'Kijk Lien, daar zit een Eng.

Weet je wat dat is?'

Maar dan hoort Tom een stem.

Zou die van de Eng zijn?

Dat kan toch niet?

Dan suist er iets voorbij ...

Dit is Leesleeuw:

- boekenserie
- groeit mee met het leesniveau
- de beste schrijvers en illustratoren

ISBN 978-90-487-2028-6



9 789048 720286

www.leesleeuw.be

boekenserie

lekker lang leesplezier

Bang voor een Eng?

Paul van Loon / Mark Janssen



Z
W
J
S
E
N

Bekijk deze plaat samen met uw kind en stel daarbij de volgende vraag: 'In het verhaal komt een Eng voor. Wie denk jij dat de Eng is?' Tijdens het lezen kan af en toe teruggekeken worden naar deze plaat. Denkt uw kind nog steeds dat het door hem of haar gekozen plaatje de Eng is?



Wie is de Eng?



Wie is de Eng?



Wie is de Eng?



Wie is de Eng?



Wie is de Eng?



Wie is de Eng?



Een Eng?

'Wat is een dagje vrij toch fijn!
Vind je ook niet, Lien?' zegt Tom.
Hij loopt door het bos.
Het bos is groot.
Het bos is groen.



'Kijk eens, Lien,' zegt Tom.
'Zie je die boom daar?
Er zit iets in.
Dat is ... een Eng.
Ga je mee naar die boom, Lien?
Die wil ik eens goed zien.'
'Neel' roept Lien.
'Een Eng?
Wat is dat?
Een Eng is niksi!'





'O nee?

Ga dan mee,' zegt Tom.

'Nee, ik heb geen zin,' zegt Lien.

'Ga jij zelf maar.

Ik wacht hier wel.'

'Ook goed,' zegt Tom.

'Ik durf wel te gaan, hoor.

Ik ben niet bang voor een Eng.'

Tom loopt naar de boom.

'Oei,' zegt Lien.

'Wat is het nu stil hier.'

Ze ziet Tom niet meer.

'Tom, waar ben je?' roept ze.

'Kom hier, Tom.

Ik ben bang voor die Eng.'

Tom zit bij de boom en lacht.

Ha, ha, die Lien.

Die is bang voor een Eng.

Maar dat hoeft niet.

Er is geen Eng.

Dat was maar een grap van mij.

Tom staat op.



'Kom maar, Lien,' roept hij.

'Je hoeft niet bang te zijn.

Er is hier geen Eng.

Een Eng is niks.

Het was maar een grap.'

'O? Ben ik niks?'

Een mus praat niet

Lien staat weer bij Tom, naast de boom.
Ze is niet bang meer.
Maar nu doet Tom opeens raar.
'Hoor jij ook een stem, Lien?'
'Ja, ik hoor jou.'
'Nee, er was nóg een stem.'
Tom kijkt naar de boom.
Op een tak zit een musje.
'Zei jij wat, mus?' vraagt Tom.
'Doe niet zo gek,' zegt Lien.
'Een mus praat niet.'
'Maar er was heus een stem,' zegt Tom.
'Ik vind het maar raar!'

'Aha, ik weet al wat er is, Tom!
Nu ben jij zelf ook bang.
Bang voor die Eng, die niks is.'
'Niet waar!' roept Tom.
'Ik ben niet bang voor een Eng.
Er is geen Eng.
Het was een grapi!'

'O? Ben ik een grap?'





'Hé, nu hoor ik ook wat,' zegt Lien.
Tom kijkt bang om zich heen.
'Kom, we gaan,' zegt hij dan.
'Ik wil nog meer zien van het bos.'
Hij loopt snel weg van de boom.
Lien holt hem na.
Ze kijkt niet meer om.

Maar in de boom is een gat.
In dat gat zit iets.
Het heeft een hoofd vol haar.
Een snuit, heel lang.
En maar één oog, bol en rond.
Het is geen dier.
Het is geen ding.
'O? Ben ik niks?' zegt het.
'O? Ben ik een grapp?'
Het wipt uit het gat in de boom.
Het zet zijn pootjes op het mos.
Dan gaat het op zoek naar Tom en Lien
in het bos.

Een haas met veel haar

Tom zit naast Lien op het mos.

Hij haalt een reep uit zijn zak.

Lien eet een peer.

'Wat is het hier mooi, Tom.

Nu ben ik niet bang meer.'

Opeens rent er iets voorbij.

Floep!

Het is al weer weg.

'Zag je dat, Tom?

Wat ging dat vlug, zeg!'

'Ik zag het niet,' zegt Tom.

'Wat was het?'

'Een haas, denk ik.

Een haas met veel haar.

Maar ik kon hem niet zo goed zien.

Hij was zo snel weer weg.'



Tom staat op.

'Kom, we gaan weer, Lien.'

Er is nog veel meer te zien in het bos.'

Ze gaan het bospad op.

Tom holt opeens heel hard weg.

'Pak me dan, als je kan,' roept hij.

Lien rent hem na.

'Wacht op mij, Tom.'

Ik krijg je wel, hoor.'

Uit het mos komt een stem:

'O? Ben ik een haas?'

En dan is er een hoofd.

Het komt uit een hol in het mos.

'Hoe kan dat nu?' zegt het.

'Een haas is toch geen Eng!

Maar ik wel!

Mijn mama is een Eng.

Mijn papa is een Eng.

Dan ben ik toch ook een Eng?

Of niet soms?'



Een boomreus

'Ren niet zo hard, Tom,' hijgt Lien.

'Ik houd je niet bij.'

Maar Tom staat al stil.

Hij ziet een eik op het pad.

Die is wel een eeuw oud.

'Kijk, Lien, dat is een reus.

Een boomreus.

Die tak is een arm.

Hij wijst naar jou!

En daar is een hand.

Pas op, of hij pakt je!

'Schei uit!' zegt Lien.

'Je maakt me weer bang.'

Lien loopt gauw door.



Dan roept Lien: 'Oei!'
Tom loopt naar haar toe.
'Wat is er, Lien?'
Lien kijkt naar haar voet en rilt.
'Er zat iets op mijn voet.
Een soort bal met haar.
Toen ik keek, schoot hij weg.
Zoefi'



'Een bal met haar?' zegt Tom.
'Wat is dat nu weer?'
'Ik weet het ook niet, Tom.
Maar het was wel heel raar!'
Tom kijkt bang om zich heen.
'Ik snap er niks van,' zegt hij.
'Soms is het of ik een stem hoor.
En nu is er een bal met haar.
Ik wil hier weg!
Kom, Lien!'
Tom rent weg.
Snel holt Lien hem na.

'O? Ben ik een bal met haar?'



Lief of eng?

Op het mos zit iets.
Het kijkt Tom en Lien na,
met één oog, bol en rond.



'O? Ben ik niks?' zegt het.

'O? Ben ik een grap?'

'O? Ben ik een haas?'

'O? Ben ik een bal met haar?'

'O? Ben ik raar?'

'Ik ben een Engi!' schreeuwt het.



Dan hupt het naar het pad.
Het holt door het bos.
Vlug, vlug, als een haas.
Het haalt Tom en Lien in.
Het gaat ze voorbij.
Het duikt ... in een berg zand.
'Wat is dat?' zegt Tom.
Hij ziet de berg zand.
Lien ziet hem ook.
'Er zit wat in dat zand, Tom!
Ik zie een hoofd vol haar.
Een snuit heel lang.
En maar één oog, bol en rond.'

'Boel' zegt het hoofd.
'Ik ben bang!' gilt Tom.
Hij holt hard weg, het bos uit.
Maar Lien loopt niet weg.
'Boe,' zegt het hoofd weer.
'Ik ben een Eng!'
Het kijkt omhoog naar Lien.
'O, wat ben je lief,' zegt Lien.
Ze aait de Eng.

'Ik ben een Eng.'
'Nee hoor, ik vind je lief,' zegt Lien.
'Je haar is zo zacht.'
'Een Eng mag niet lief zijn!' roept de Eng.
'Een Eng maakt bang!

Ik wil een Eng zijn! huilt de Eng.



Hij ziet er nu heel droef uit.
'Papa en mama zijn ook een Eng.
Dus ik ben ook een Eng.
Je moet bang zijn voor mij.'
'Nee, ik vind je heel lief,' lacht Lien.
Ze aait het hoofd van de Eng.
'Maar Tom is wel bang voor jou.'
'O, wat fijn!' roept de Eng.
'Hoera, Tom is bang voor mij.
Ik ben een Eng.
Net als papa en mama.'
Dan huft hij bij het bos in.
'Papa, Tom is bang voor mij,' roept hij.
'Hoera, Tom is bang voor mij.'



Lien loopt het bos uit.
'Dag Eng, ik vind je lief!' zegt ze.
Dan roept ze heel hard:
'Maar Tom is bang van een Eng!'
Tom hoort het niet.
Hij zit al lang bang bij zijn mama.

