

# ees box

1e leerjaar avi 2  
rups wil sterk zijn als een mier.  
en vliegen als een mug.  
kan hij dat ook?



## Kan ik dat ook?

Bart Demyttenaere en Mark Jurriëns



VAN IN



op het blad ligt een ei.  
het ei gaat op en neer.  
van links naar rechts.  
er komt een kopje uit  
en een lange buik.  
uit het ei kruipt een dier.  
het is groen van kop tot teen.



rupps kijkt om zich heen.  
waar ben ik? vraagt hij.  
wat doe ik hier?  
rupps kruipt uit de boom.  
het gaat niet snel.  
maar dat is niet erg.  
hij heeft tijd zat.



rups zit op een blaadje sla.  
hij eet zijn buikje rond.  
een groot dier springt op de sla.  
wie ben jij? vraagt rups.  
ik heet daan, en jij?  
rups denkt diep na.  
ik weet het niet, zegt hij.  
ik heb nog geen naam.



het dier springt op en neer.  
wat knap van jou! roept rups.  
ik doe dat ook.  
hij neemt een aanloop.  
maar het loopt fout af.  
rups springt niet goed omhoog.  
hij rolt van de sla,  
op zijn rug in het gras.



rupps ligt in het zand.  
hij rust wat uit.  
de zon schijnt.  
hij hoort een mug.  
wat doe jij? vraagt rupps.  
ik vlieg wat rond, zoemt de mug.  
knap van jou, zegt rupps.  
het is geen kunst, zegt de mug.



ik kan nog veel meer.  
zie je die man?  
die prik ik straks in zijn wang.  
ik zuig zijn bloed op.  
daar houdt ik van.  
kan ik dat ook? vraagt rupps.  
nee, want jij bent geen mug.  
jammer, zucht rupps,  
was ik maar een mug.



op de grond kruipt een mier.  
hij draagt een takje op de rug.  
knap hoor! roept rups.  
die tak is vast erg zwaar.  
de mier stopt en kijkt rups aan.  
zwaar, zwaar, bromt hij.  
nee, dat valt best mee.  
kan ik dat ook? vraagt rups.  
dat weet ik niet, zegt de mier.



en laat me nou met rust.  
ik heb nog veel werk.  
rups pakt een takje.  
maar zijn handen zijn te klein.  
en zijn rug is te hoog.  
het lukt niet.  
ik ben niet sterk genoeg, zucht hij.  
was ik maar een mier.



rups is op weg naar zijn boom.  
hij voelt iets aan zijn buik.  
een draad plakt aan zijn lijf.  
help, help! gilt hij bang.  
ik zit vast.  
stil maar, zegt een stem.  
ik maak je wel los.



hier woon ik, zegt de spin trots.  
de spin wijst op haar web.  
rups vindt het heel mooi.  
ik wil ook een web, zegt hij.  
dat kan niet, zegt de spin.  
jij bent een rups en geen spin.  
wat jammer, zegt rups.  
was ik maar een spin.



rups kruipt hoog in de boom.  
hallo! hoort hij.  
wat vind je van mijn schild?  
rups ziet een rood schild.  
rood met zwarte stippen.  
zes stippen heb ik al, zegt het dier.  
tel maar na.  
een twee drie vier vijf zes,  
telt rups zacht.



rups kijkt naar zijn buik.  
die is groen als gras.  
dan draait hij zich om.  
zijn rug is ook groen.  
ik wou dat ik rood was, zegt rups.  
rood met zwarte stippen.  
ik wou dat ik geen rups was.



rupps zit op een plekje hoog in de boom.  
hij kijkt een beetje sip.  
een bij vliegt voorbij  
en landt op de tak.  
wat is er met je? vraagt hij.  
heb je pijn?  
ik kan niet springen, zucht rupps.  
en ook niet vliegen.  
ik ben niet rood.  
en ook niet sterk.



de bij legt een poot op zijn rug.  
dat is niet erg, troost hij.  
jij bent nu een kleine rupps.  
maar straks word jij een vlinder.  
en dan vlieg je weg.  
vlinder... vliegen...  
zegt rupps verbaasd.  
ja, vliegen, zegt de bij.  
kijk, net als ik.