

Martine Letterie / Rick de Haas  
**Piet en Riet hebben een geheim**

Piet en Riet zijn koks.  
Je kunt bij hen eten.  
En Paul doet dat vaak.  
Dan kopen Piet en Riet een bus.  
Daar staat op: koken op de plek.  
Waar is die plek?  
Voor wie koken Piet en Riet daar?  
Paul wil het weten ...

Dit is Leesleeuw:

- boekenserie
- groeit mee met het leesniveau
- de beste schrijvers en illustratoren



[www.leesleeuw.be](http://www.leesleeuw.be)

boekenserie

lekker lang leesplezier

# Piet en Riet hebben een geheim

Martine Letterie / Rick de Haas



ZWITSEN















Nee, het is iets anders.  
Ze doen vast mee aan  
de teevee. Koken  
met sterren!

Ze mogen niet over  
die sterren praten.  
Die sterren moeten koken.

Riet is heel goed in dat  
soort dingen. Ik zie het  
voor me: zij proeft. En dan  
zegt ze er iets van.  
Heel netjes.



Denk je? Piet kan dat  
beter. Maar als hij iets  
smerigs proeft ...

Dan kijkt hij  
heel vies. Of hij  
spuugt het uit. Ik heb  
het vaker gezien.

Of hij smijt  
met taart, maar  
alleen als die niet  
lekker is.

Nee, dat kan  
het niet zijn.





Ik weet het!  
Er is geheim bezoek,  
uit een vreemd land.



Ja, de baas van  
Rusland. Poets, heet  
hij toch? En de baas  
van ons land.

Ja, Mark dingies.  
Die wil dat Piet en Riet  
voor Poets koken. Ze zijn  
de beste van het land.  
Vandaar.

Piet maakt worst  
met frieten. Riet kookt daar  
moes bij. En als toeije maakt  
Piet een taart. Hij brengt de  
mannen een stukje.



Piet vindt dat  
vast wel eng. Ik hoop  
maar dat zijn handen  
niet trillen.



En dat hij niet  
struikelt over het  
tapijt.

Nee, dat is het  
vast ook niet.

Stel je voor,  
die taart in het  
gezicht van Poets.





Ha, Piet en Riet!  
Daar zijn jullie  
weer!

Hoe was het?  
Hadden jullie het  
leuk?

Mmm ...



Ik moet me  
wassen.  
Tot zo.

Nu ruik ik alweer  
wat. Jij ook, Truida?

Ik?  
Is het de lucht van  
zweet?



Wil Riet slanker  
worden? Doen Piet  
en Riet daarom aan  
sport?

Van sporten ga je wel  
zweeten. Piet is vast  
goed met een bal.

Ik zie Riet  
al van de hoge  
plank gaan. Als een  
speer het  
water in.

Daar ga je niet van  
zweeten. En Piet met  
een bal ...

Nee, dat zal het  
vast niet zijn.



















Spring en vang die vis!



Ik vind hoog heel eng, Riet.

Dat geeft niet. De lippen van dat dier zijn zacht.



Ga opzij met je dikke billen!

Je hebt zelf dikke billen.



Help mij!

Dat doe ik toch?



Nu ruik ik het alweer!

Ik ruik het ook! Het doet me denken aan ...



Nog een, Riet.

Pas op die aap, Piet! Ik zie zijn tanden.







