



Daniëlle Schothorst
Ridder Jesse

Jesse speelt dat hij een schildknaap is.
Zijn fiets is zijn paard.
Hij heeft ook een helm.
Een zwaard heeft hij nog niet.
Wel een stok die erop lijkt.
Jesse wil op zijn paard naar school.
Zonder mama.
Maar dat mag nog niet.
Pas als hij een echte ridder is ...

Ridder Jesse

Daniëlle Schothorst



www.leesleeuw.nl
www.leesleeuw.be
boekenabonnement
een jaar lang leesplezier

wijsen



Dit is mijn paard.
Hij is heel erg snel.



Dan hak ik elke draak in mootjes.



Tjaki!



Haki!



Praki!



Over een poosje ben ik ridder.
Met een echt zwaard.



Ik grijp hem bij zijn staart ...



Ik ...

Jessel!

Je moet zo naar school!



?



Nee, Jesse.
Nog niet.



Mag ik zelf op de fiets?
Ik bedoel op mijn paard?



Zucht...



Toe?



Nou, zeg!



Tom mag wel zelf naar school.
En Abel fietst zelf.
Daan ook.
En die woont veel verder weg!



Grrr ...



Ik heb toch een helm?
Een echte ridderhelm.
En ik weet toch de weg?



Goed dan.
Maar pas goed op.





Hiiii!
Haaal!



Helm op!
Vizier omhoog.
Zwaard in de hand.



Ik spring op mijn paard.
En hop in galop naar school!



Oei.
Dat is toch wel eng.



Weet je wat?
Ik fiets hem na.
Maar ...



... hij mag me niet zien.



Hoed op ...
Jas aan ...





?

Ik moet hier naar links.



Hiiii! Haaal!
In galop, paardi!



Mmm ...
Dat doet hij knap.
Maar wat is hij snel.



Grrr ...

Ik hou hem niet bij.
Even snel de weg over ...



Kijken naar links.
Dan rechts en weer links.

Hup paard, steek de weg over.
Hiiii! Haaal





Toeti!

Ahhi



Toetttttt!

O, o.



Ik hoor iets.



Was dat een draak?



Ik trek mijn zwaard.



Hmmm ...
Ik zie niets.



KVAL!



Oef ...
Au.

Die boom is hard.



Alleen die fiets bij die boom.
Lag die er net ook al?



Mam zeurt maar.
Ik fiets als de beste.
Ik ben echt vet stoer!



Hiiii! Haaal
In galop, paard.



Zo gaat hij goed.
Zachtjes de bocht door.



Huuu, paard.
Hier is een bocht.
Die is erg scherp.
En naast de bocht is een sloot.
Er zit heel vies water in.

Rustig, paard.
Huuu!



Hiiii! Haaal
Daar gaan we weer!
Snel, snel ...



Ohhhi
Ahhhi
Nee ...





Ahhi!

?

PLONSI!



Kwaaki

Brrrr ...
Pfff ...
Blehhhh ...
Oef ...
Proesti!

Ik hoor iets.



Was dat een draak?
Ik kijk om me heen.



Ik trek mijn zwaard.



Blijf staan, paard.
Wacht even ...



Hmmm.
Ik zie niets.
Alleen een fiets in de sloot.
Lag die er net ook al?



Smaki!



Hiii! Haaal!
In galop, paard.
Daar is de school al.



Huuu!
Rustig maar, paard!
We zijn er al.



Heel goedi!



Ik stap van mijn paard af.



Ik steek netjes de weg over.
Braaf paard.





Maar wat zie ik nu?
Is dat een draak?



Het is mama.



Is dat haar fiets?
Wat is mama vies!
En wat doet ze hier?

Je bent een draak!
Je volgt mei!



Ik ...



Eh ...



Sorry ...



Oh, Jesse.
Wat ben jij knap.
Het spijt me.



Weet je wat ...



... geef me je zwaard.



Ik geef jou één tik hier.



En nog een tik daar.



En nog een tik op je hoofd.



Nu ben je ridder Jesse.
Je bent heel knap met je paard.

Je krijgt van mij een heus zwaard.
Als je uit school komt.



Het duurt lang voor de bel gaat.



Mama staat op het plein.
Wat heeft ze daar?



Het is een echt nep-zwaard.

Dank je wel, mam.
Maar ...



Jij hebt fiets-les nodig.

Je valt in de berm.

Je botst tegen een boom.

Je valt in een sloot.

Dat kan niet, hoor!
Zo ga ik niet meer met je mee.
Fiets maar voor me uit, mam.
Dan kijk ik of je het kunt.

Niet vallen.
Niet slingeren.

Kijk naar rechts.
Kijk naar links!

Pas op voor die auto.

Ik ben trots, mam.

Ik sla jou ook tot ridder.
Hier en hier en hier.
Je krijgt mijn oude zwaard.

Je bent nu ...
... ridder mami!