

een boek vol zon



Reine De Pelseneer

ik oefen.

ge luid	deken	vlammen
ge noeg	samen	dikke
ge maakt	oren	knettert
ge had	grote	knippert

pa pier	rond je	vre se lijk
sui ker	hand je	wan de len
blau we	trui tje	he le maal
ma ma		bij zon der
		voor zich tig



pas op voor!

lucht	zich	thuis
zucht	kachel	heerlijk
zacht		stevig
dicht		radio



blz.

2 haar teen **tintelt** fel.

haar teen is heel koud en voelt een beetje raar.

2 ik hou niet van de kou, **zeurt** eef.

ik hou niet van de kou, **klaagt** eef.

3 het hout **knettert** luid.

als hout brandt, maakt het een geluid.

het knettert of **ploft**.

5 mama **schenkt** een grote kop vol melk.

mama **giet** een grote kop vol melk.



6 eef doet een **flinke** schep suiker in haar melk.

eef doet een **grote** schep suiker in haar melk.



10 poes **knippert** met haar ogen.

poes doet haar ogen heel snel open en toe.

10 ze **maakt zich uit de voeten**.

ze **loopt snel weg**.

11 eef kijkt **triest**.

eef kijkt **droevig**.



14 eefs hoofd **gloeit**.

eefs hoofd **wordt heel warm**.

een boek vol zon



mama haalt eef op van school.
hand in hand wandelen ze naar huis.
de bomen zijn wit als papier.
de straten zijn stil.
brr, wat is het koud! roept eef.
stap maar goed door, zegt mama.
dan krijg je het warm.
maar eef krijgt het helemaal niet warm.



de lucht prikt in haar neus.
haar oren doen pijn.
haar teen tintelt 📖.
haar vingers worden al een beetje blauw.
ik hou niet van de kou, zeurt 📖 eef.
mama zucht:
we zijn bijna thuis.
binnen brandt een vuur.



thuis gooit eef haar tas in een hoek.
ze rent naar de kachel.
het hout knettert 📖 luid
en de vlammen dansen op en neer.
maar eef krijgt het niet warm.
ik haal een dikke trui, zegt mama.
een trui helpt altijd!



de trui is gemaakt van blauwe wol.
ze is heel erg zacht.
snel trekt eef de trui over haar hoofd.
nog steeds heeft ze het koud!
ze rilt ervan.
kom, we drinken iets warms, zegt mama.
die kou moet uit jouw lijf!



mama neemt een fles melk.
ze doet de melk in een pan
en zet de pan op het vuur.
eef ziet hoe mama traag roert.
de geur van warme melk vult het huis.
mmm! roept eef. de warme melk ruikt heerlijk.
mama schenkt  een grote kop vol melk
en geeft die aan eef.



eef doet een flinke  schep suiker in haar melk.
ze neemt grote slokken.
de melk smaakt zoet en zacht.
ik proef warmte, denkt eef.
mama, mag ik nog een kop?
ja hoor, lacht mama.
ze giet de kop weer vol.



de melk gaat in eefs buik.
dan wil eef nog een kop.
maar mama schudt haar hoofd.
nu heb je genoeg gehad, zegt ze.
eef kijkt boos.
ik wil nog! roept ze luid.
ik heb het nog altijd koud!
mama geeft niet toe.



ren een rondje rond het huis.
dan krijg je het wel warm!
eef stamp met haar voet op de grond.
ze wil niet rennen.
van rennen word je veel te moe!
ik wil melk! roept eef nog eens.
nu wordt mama boos.
zeur niet zo, eef! de melk is op!



eef slaat haar armen over elkaar.
ze zwijgt en denkt diep na.
plots staat eef op.
ze gaat op zoek naar poes.
poes slaapt in haar mand.
kom, poes, zegt eef.
kom bij mij op schoot,
dan krijg ik het vast en zeker warm.



poes knippert 🐾 met haar ogen
en spint heel zacht.
eef houdt van dat geluid.
ze haalt poes uit de mand
en drukt haar stevig tegen zich aan.
wat ben je warm, zucht eef.
maar poes rukt zich los.
ze maakt zich uit de voeten 🐾.



eef kijkt triest 📖.
nu heb ik het weer koud! snift ze.
plots hoort eef een mooi lied.
ze zet de radio heel luid.
muziek maakt je warm, denkt eef.
maar mama roept streng:
kan het wat stiller, eef?
eef zucht en draait aan de knop.



hoe krijgt ze het ooit weer warm?
ze gaat op bezoek bij wout!
hij kan haar vast helpen!
wout is de beste vriend van eef.
hij woont naast haar.
eef drukt op de bel bij het huis van wout.
dag eef! roept wout blij.
dag wout, zegt eef.



ik heb het zo koud.
kan jij mij helpen?
wout knikt:
kom maar snel binnen!
eef gaat op de bank zitten.
wout haalt een deken en een dik boek.
hij kruipt naast eef op de bank.
ze kijken samen in het boek.



het boek gaat over een ver land.
in dat land is het altijd warm.
dit boek zit vol zon! roept eef.
wout zit dicht bij eef.
hij lacht lief.
heb je het al warm? vraagt hij.
eefs hoofd gloeit 📖.
heel erg warm! lacht ze.