



Ivo de Wijs

# De club van krabben

Tekeningen van Nicolle van den Hurk

Leesleeuwtitels schooljaar 2010| 2011

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Ridder Jesse                   | Daniëlle Scothorst   |
| 2. De baard van Sinterklaas       | Koos Meinderts       |
| 3. Wie durft?                     | Vivian den Hollander |
| 4. De club van krabben            | Ivo de Wijs          |
| 5. Muizenval                      | Anneke Scholtens     |
| 6. Ik vlieg, ik vlieg             | Wim Hofman           |
| 7. (Gl)één april                  | Mirjam Mous          |
| 8. Het is nacht, we gaan op jacht | Hans Hagen           |
| 9. De magische mobiel             | Mirjam Oldenhave     |
| 10. Wedstrijdboek                 | Dirk Nielandt        |

Leesleeuw is een uitgave van Uitgeverij Zwijsen, de grootste educatieve uitgeverij in het basisonderwijs op het gebied van lezen. De producten van Zwijsen sluiten aan bij de leesmethodes en passen goed bij het leer- en denkniveau van kinderen. Andere uitgaven van Zwijsen zijn Boektoppers, Rompompom, Maan Roos Vis, roetsj!, Dolfe Weerwolfje en Jeugdjournaal Magazine.

© 2001 Tekst: Ivo de Wijs

© 2001 Tekeningen: Nicolle van den Hurk

Ontwerp: masja mols grafisch ontwerp, Tilburg

Vormgeving: De Witlofcompagnie, Antwerpen

Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Dit boek is eerder verschenen in de serie Versjes voor beginnende lezers.

ISBN 978.90.487.0702.7

Voor België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen

D/2011/1919/15

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

#### Hebt u vragen over Leesleeuw?

Bel dan de Leesleeuw-klantenservice.

Voor Nederland: (020) 551 87 31

Voor België: (03) 205 94 94







Dit boek staat vol dieren.  
Dit boek is voor jou.  
Dit boek staat vol versjes.  
Dus lees het maar gauw.



Een konijn  
op een zwijn.



## Twee draken

Ik zag vandaag een olifant  
met hele grote oren.  
Hij had een staart van achter  
en hij had een staart van voren.

Wat zeg je nou? Een olifant?  
Waar haal je het vandaan?  
Je weet toch zeker wel  
dat zulke dieren niet  
bestaan!





Smak!



Kijk, dit is een krokodil.  
Ik denk dat hij een kusje wil.



Wat een lucht!

Drie kleine katjes en een ballon.  
Hoog in de wolken,  
en in de zon.  
Minet vraagt – boven Amersfoort:  
Is er een kattenbak aan boord?





**Leon**

Moet je zien, hoe kan dat nou?  
Nu eens rood en dan weer blauw,  
wit als de sneeuw of geel als de zon.  
Dat is de kameel Leon



**De luiaard**

Aan een tak bij de top  
hangt de luiaard op zijn kop.



Zeg, merkwaardig wezen,  
kun je deze regels lezen?



## Giraf

De tekening is af  
maar waar is de kop?  
De kop van de giraf,  
die kon er niet meer op.

Daar komt op een drafje  
een klein girafje  
MET een kopje.  
(Wat een dropje!)



## Houtworm

Hou het in de gaten  
dat je in het bos  
geen houtworm los moet laten,  
want dan is het bos de klos.







## Krabben

De club van Krabben krabben krabben,  
die club is reuze leuk.  
Daar krabben krabben krabben  
met jeuk!



## Op school

Schrijven kan ik niet,  
helaas.  
Nee, ik kan alleen maar  
hhhhhhh.



Ik ben geen haas,  
geef mij maar kkkkkkkkk.



Meester Gijs,  
geef mij maar ijijijijijijij.





## Kriebels

Wat is het toch een bende,  
een bende bij ons thuis.  
De luizen hebben vlooiën  
en de vlooiën hebben luis.



## Muziek

Sjon en Paul en Sjors en Ringo  
Flamingo!



Au  
Wat is dat nou?











### Spin

Ik heb, ik heb  
een web, een web.



Spin, spin, spin  
Ik vlieg er niet in!

Het pad, het pad  
is wel wat glad.



Een, Twee, Drie, Stier

Hee, Vogel Een,  
waar ga je heen?





Dag Vogel Twee,  
vlieg jij met me mee?



### Slang

Wat is die slang  
toch lang, toch lang,  
Van de tuin tot in de gang.  
Wat een lange, lange slang!



Kijk, Vogel Drie,  
weet je wat ik zie?

Ik zie Vogel Vier,  
hij zit op een stier.





Kom maar, kom maar, Vogel Vijf.  
Zo'n stier heeft een enorm groot lijf.



Al die vogels, niks voor mij.  
Ik vlieg naar een andere wei.



## Stokstaartjes

Stokstaartjes.

Stokstaartjes.

Groot en klein.

Tel maar eens even  
hoeveel het er zijn.

Stokstaartjes.

Sssst ... stokstaartjes.

Kijk goed uit.

Laat ze niet schrikken  
en maak geen geluid.

Stokstaartjes.

Stokstaartjes.

Doe wat ik zeg:  
Klap in je handen  
en hup, ze zijn ....

weg!

