

# en prins voor Minne

ristien Dieltiens

## Een prins voor Minne

Minne moet trouwen van haar vader.  
Hij is de koning en dus ook de baas.  
Ze heeft er geen zin in.  
Minne wil alleen een prins  
die net zo slim is als zij.  
En dat zijn er niet veel.  
Ze verzint een slim plan!



**BIB-BOX**

**bingel**

Haal meer uit dit boek!  
Ga snel naar [bingel.be](http://bingel.be).

[www.vanin.be](http://www.vanin.be)



**VAN IN**

3 Samen Company

**BIB-BOX**

ook op **bingel**

Minne vond het heerlijk om vrij te zijn.  
'Ik trouw nooit!' zei ze tegen haar vader,  
de koning.

Dat was natuurlijk niet naar zijn zin.

Hij zei: 'Als jij geen man kiest, dan kies  
ik er een. De koning is de baas en een  
prinses moet trouwen.'

Dat hij de baas was, wist Minne ook wel.

Daarom zocht ze een oplossing.

In haar torenkamer waren twaalf  
vensters.

Door ieder raam zag ze een stukje van  
de wereld.

Niets bleef voor haar verborgen.



'Vader, ik trouw op één voorwaarde', zei ze.  
'Mijn man moet zich goed kunnen verstoppen.  
Ik mag hem absoluut niet zien door mijn raam.  
Als hij daarin slaagt, trouw ik met hem.'  
De koning ging akkoord.  
Het bericht werd aan het volk bekendgemaakt.  
Alle jonge mannen wilden natuurlijk hun kans  
wagen.  
Om de beurt verstoppen ze zich ergens.  
Maar Minne vond hen altijd onmiddellijk terug.  
En zo ging het maar door.

Drie broers wilden het ook wel eens  
proberen, want Minne was een  
beeldschone prinses.  
De oudste broer kroop in de kelder van  
het kasteel.  
Maar Minne zag hem vanuit het eerste  
venster.  
De tweede broer kroop in een diepe  
waterput.  
Minne zag hem vanuit het tweede  
venster.  
Toen was het de beurt aan Tinus, de  
jongste.  
Hij was ook de knapste van de drie.  
En dat had Minne meteen gezien.

Hij knielde voor haar en vroeg:  
'Prinses, ik ben maar een simpele  
jongeman. Daarom wil ik u om drie  
kansen vragen.'  
Hij keek haar daarbij zo lief en  
vriendelijk aan.  
Minne kon geen nee tegen hem zeggen.  
De volgende dag trok hij erop uit.



Maar eerst moest hij iets eten, want hij had erge honger.

Voor eten moet je zelf zorgen, wist hij.

Eerst beklom hij een hoge berg.

Op de top van de rots zat een helmvogel op een nest.

'Hm, een poot van een helmvogel zal me smaken.'

Tinus spande zijn kruisboog.

Vlak voor hij de pijl afschoot, sprak de vogel smekend.

'Dood me niet! Anders kan ik niet broeden op mijn eieren. Dan dood je

ook mijn kuikens. Spaar me en ik belooft je dat je er geen spijt van zult krijgen.'

Tinus liet de helmvogel leven.

Hij trok naar de rand van een diep meer.

In het groene water zwom een enorme walvis.

Een mals stuk vis is lekker en gezond, dacht Tinus.

Hij nam de langste speer die hij had.

En net toen hij wilde gooien, riep de walvis hem.

'Laat me leven! Er groeit een kleine walvis in mijn buik! Als je me doodt, dan dood je ook mijn jong. Spaar me en ik belooft je dat je er geen spijt van zult krijgen.'

Tinus liet zijn speer zakken en stapte verder.

In het bos tussen de bomen liep een vos.

Vlees van een vos smaakt ook als je  
honger hebt.

De vos mankte met zijn achterpoot.

Tinus legde het geweer op zijn schouder  
en schoot. Maar de kogel ketste af op een  
steen vlak bij de vos.

De vos leek niet bang te zijn.

Hij zei: 'Je kunt me beter helpen dan

me neer te schieten. Haal alstublieft die  
pijnlijke doorn uit mijn achterpoot! Mijn

jongen wachten op me in het hol. Ik moet  
hen dringend te eten geven.'

'Waarom zou ik je helpen?' vroeg Tinus.

'Omdat jij me ook nodig kunt hebben',  
sprak de vos. 'Voor wat, hoort wat.'

Tinus trok de grote doorn uit de poot van  
de vos.

De vos bedankte hem en ging naar zijn hol.

De volgende dag was het zover.  
Hij moest een plaats vinden waar Minne hem niet kon zien.  
Hoe hij ook zocht, hij vond geen enkele goede plaats.  
Dus ging hij naar de helmvogel.  
'Ik heb je laten leven, nu moet jij me helpen.'  
De helmvogel liet hem op de hoge rotsen klimmen.  
Daar moest Tinus in het nest gaan liggen.  
De grote eieren werden op hem gerold.  
En de helmvogel ging op de eieren zitten en broedde verder.

Er was niets meer te zien van Tinus.  
De takjes van het nest prikten vervelend in zijn rug.  
Tja, voor wat, hoort wat.  
Minne ging voor het eerste venster staan en keek.  
Nergens was Tinus te bespeuren.  
Ook door het tweede en het derde raam zag ze niets.  
Boos liep ze van raam tot raam.  
Eindelijk zag ze hem door het tiende venster.  
Maar ze wist dat ze hem nog twee kansen had beloofd.

De volgende dag ging Tinus naar de walvis.  
'Walvis, ik heb je laten leven, nu heb ik je  
hulp nodig.'

De walvis stak zijn dikke kop boven water.  
Hij slokte Tinus in een hap naar binnen.  
Tinus rolde door de keel en de maag van  
de walvis.

In de grote maag bleef hij rustig zitten.  
Het stonk hier wel een beetje naar rotte vis.  
Overal lagen graten en restjes van vissen  
en zeewier.

Tja, voor wat, hoort wat.

Minne liep van venster naar venster.

Waar zat die knapperd nu?

Raam negen, raam tien, raam elf ...

Ahal! Daar zat hij, diep in de maag van een  
walvis.

De walvis spuwde hem uit op de oever.





'Jongeman, je hebt nog één kans', zei Minne.

Ze kreeg er veel plezier in.

Die jongen was niet alleen knap, hij was ook slim.

En dat was het belangrijkste, vond ze.

De volgende dag ging Tinus op zoek naar de vos.

De vos zat met zijn jongen voor hun hol.

'Vos, ik heb je laten leven, nu moet jij me helpen.'

De vos legde zijn jongen eerst te slapen.

'Ik help je als je doet wat ik vraag.'

Tinus knikte opgelucht met zijn hoofd.

'Volg me tot bij de bron', zei de vos.

Daar gingen ze, mens en dier in vrede naast elkaar.

'Duik in deze bron, net als ik', zei de vos.

De vos dook als eerste in het water.

Hij kwam er als een marktkramer weer uit.

Tinus dook als tweede in de bron.

Hij kwam er als een luisje weer uit.

'Luister goed', sprak de vos. 'Nu gaan we naar de markt. De prinses zal straks

appels willen kopen. Ik heb hier in een mand de beste appels.'

'Als de kans er is, grijp ze en spring op haar hoofd. Blijf onder haar vlecht en verroer je vooral niet. Als je beweegt, zal het bij haar jeuken. En dan kan ze je vinden. Hou je pootjes stil tot bij raam twaalf.'

Zo gebeurde het ook.

Minne ging naar de markt op zoek naar appels.

Een marktkramer toonde haar zijn mooie rode vruchten.

Minne telde haar geld en de luis Tinus sprong.

Het was zo raar om opeens een luis te zijn.

Tja, voor wat, hoort wat.

Zijn kleine pootjes lieten de haarlok niet los.

Hij mocht vooral niet bewegen.

Wat rook ze heerlijk naar rozen en jasmijn!

Wat was haar huid zacht en warm als fluweel!

Wat was het zalig om zo dicht bij haar te zijn!

Wat was het fijn om een luis te zijn!

De prinses ging terug naar het kasteel.

Zou het de mooie Tinus lukken of zou ze  
voor altijd vrij zijn?  
Ze keek aandachtig door ieder venster.  
Van raam één tot raam elf was de mooie  
jongeman niet te zien.  
Toen stond ze voor het laatste venster.  
Nergens was de jongeman te zien. Ze  
voelde zich een beetje opgelucht.



## Over auteur en tekenaar **Kristien Dieltiens**



Hallo, ik ben Kristien.  
Toen ik nog een kind was, wilde ik prinses worden.  
Maar ook mama en juf.  
Ik teken en schrijf graag.  
Een echt boek maken, leek me leuk.  
Dat doe ik nu bijna elke dag.  
Ik heb al meer dan zestig boeken.  
En in mijn hoofd zitten er nog meer.  
Wil je nog een boek van me lezen?

Ga dan naar de bib.  
'Roos & Anders' (Clavis) is erg leuk.  
Ook een beetje spannend.  
Maar vooral erg grappig.  
Veel plezier!

'Waar ben je, mijn lief?' vroeg ze zacht.  
Toen voelde ze ontzettende jeuk op haar  
hoofd.  
Ze nam vlug de kam en haalde die door  
haar haren.  
Tussen de tanden zat een dikke luis.  
'Jij bent het', zei ze en ze lachte haar  
tanden bloot. 'Met jou wil ik trouwen,  
want met jou zal ik me nooit vervelen.'

### Anderen boeken van Kristien in Bib-Box:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ■ Spek voor Sien            | ■ Spelen met Lola           |
| ▲ Eendensoep                | ▲ Het boekje van Karli      |
| ◆ De stenendrager           | ◆ De beste dierf ter wereld |
| ■ De wedstrijd met Monster  | ★ De geur van kamille       |
| ★ Dries en de Kleine oorlog |                             |