

# Graaf Drak bij de tandarts

Stijn Moekaars  
en Melvin

## Graaf Drak bij de tandarts

Graaf Drak woont met zijn gravin Ulla in een kasteel. Op een nacht krijgt hij een lekker ijsje met een koekje. Hij bijt in het koekje en ... zijn hoektand breekt af!

Dat is een ramp!

Nu moet hij naar de tandarts.

Dat vindt graaf Drak maar niets.

Met een bang hartje gaat hij naar tandarts Tang.

Maar tandarts Tang houdt

ook niet vampieren.

Wat nu?



# BIB-BOX

## bingel

Haal meer uit dit boek!  
Ga snel naar [bingel.be](http://bingel.be).

[www.vanin.be](http://www.vanin.be)



**VAN IN**  
A Sinoma company

**BIB-BOX**

ook op **bingel**

Boven op een hoge heuvel staat een kasteel.

De poort is altijd dicht.

Niemand kan naar binnen.

Naast de poort staan twee torens.

In elke toren zit een klein raam.

Maar die ramen zijn ook dicht.

Zo zwart als de nacht.

Wat een akelig kasteel is dat.

Plots vliegt een vleermuis naar het raam.

Hij tikt tegen het glas.

Het raam gaat open.

De vleermuis vliegt naar binnen.

'Heeft iemand je gezien?' vraagt gravin Ulla.  
Graaf Drak schudt van nee.  
'Ik let op, hoor', zegt hij.  
'Je weet hoe de mensen zijn', zegt de gravin.  
'Ze zeggen zoveel dingen.'  
Graaf Drak haalt zijn schouders op.  
'Dat is toch niet zo erg.  
Niemand weet dat wij hier zijn.'  
Dan doet hij zijn zwarte mantel af.  
Gravin Ulla neemt de mantel aan.  
'Het eten staat klaar', zegt ze.

Graaf Drak en gravin Ulla zitten aan tafel.  
'Doet smoeft oerloek', mompelt de graaf.  
'Ik versta je niet', zucht de gravin.  
'Je praat met je mond vol.'  
'Ik zei dat het lekker is', zegt Drak.  
Dan giet hij zijn beker vol rood sap.  
'Jij bent de beste kok die er is.'  
'Er is nog een toetje', zegt Ulla.  
'IJs met ...'  
'... sap van bloedsinaasappel?'  
Gravin Ulla knikt. 'En een koekje.'





Voor graaf Drak staat een glas.  
Er zitten vijf bollen ijs in.  
Boven op het ijs zit het koekje.  
Graaf Drak ruikt eraan.  
'Ik ruik kameel', zegt hij.  
Gravin Ulla schiet in de lach.  
'Maar nee, gekkie, geen kameel.  
Je ruikt kameel. Maar let op.  
Het koekje is wat hard.'  
Graaf Drak zwaait met zijn hand.  
'Geen probleem voor een vampier.'  
Dan neemt hij een grote hap.

'Aaaa!' schreeuwt graaf Drak.  
Het stukje koek vliegt uit zijn mond.  
Recht in de beker sap.  
'Wat is er?' vraagt gravin Ulla bang.  
De graaf knijpt zijn ogen dicht.  
'Mijn tand, mijn hoektand!'  
Gravin Ulla kijkt haar man aan.  
'Is er wat mee dan?'  
Graaf Drak wijst naar zijn mond.  
'Mijn tand doet zo'n zeer.'

Ulla kijkt in de mond van haar man.  
'Ik zie het', knikt ze. 'Je hoektand is ...'  
'Wat is er dan?' wil de graaf weten.  
Gravin Ulla wijst met haar vinger.  
'Hier zat jouw hoektand.  
Maar nu zit daar niets meer.'  
De graaf kijkt de gravin aan.  
'Is mijn hoektand ... weg ...?' slist hij.  
Ulla knikt. 'Weg. En jij spreekt zo raar.'  
'Raar?' bromt Drak. 'Hoezo?'



'Zeg eens soep?' vraagt gravin Ulla.  
'Sssssoep', sist graaf Drak.  
'En zeg eens slasaus.'  
'Sssslasssausssss', hakkelt de graaf.  
'Hoor je het?' vraagt de gravin.  
'Je zegt de s zo lang.'  
Graaf Drak knikt. 'Nu hoor ik het ook.'  
'Jij moet naar de tandarts', zegt Ulla.  
Graaf Drak kijkt verschrikt.  
'Naar de tandarts? Nee, nee, dat niet.'  
'Je moet wel gaan, hoor', zegt de gravin.  
'Je hebt je hoektand echt nodig.'



Met zijn vinger vist Drak de tand uit de beker.  
'Hier is mijn lief tandje', zegt de graaf sip.  
'Neem maar mee', stelt de gravin voor.  
Graaf Drak zucht. 'Naar de tandarts ...'  
Hij rilt als hij aan de tandarts denkt.  
Brr, die boor trilt zo hard.  
Brr, die spuit is zo lang.  
Brr, die tandarts is echt eng.  
En er is zoveel licht in de kamer.  
Die lamp boven de stoel, brr.

Graaf Drak ziet rood om zijn neus.  
Gravin Ulla geeft hem een zoen.  
'Het zal wel gaan. Niet bang zijn.'  
Graaf Drak zucht. 'Ik ben flink ... denk ik.'  
Dan trekt hij zijn mantel weer aan.  
Hij doet het raam open.  
'Tot straks', zucht hij.  
Voor de maan hangt een wolk.  
'Dat ook nog', blaast de vampier.  
'Hoe weet ik de weg nu?'  
Dan vliegt hij naar buiten.



Graaf Drak staat voor een groot huis.  
Alle lichten zijn uit.  
Alleen boven de deur brandt een klein lampje.  
'Tandarts Tang' staat op de naamplaat.  
'Tang', blaast Drak. 'Wat een toffe naam.'  
Hij duwt op de bel.  
Het blijft stil in huis.  
Graaf Drak probeert nog een keer.  
Dan gaat boven licht aan.  
Een raam gaat open.  
'Wie is daar?' klinkt het van boven.  
'Ik ben het', zegt Drak. 'Graaf Drak.'





'Het is midden in de nacht!' zegt de tandarts.  
Graaf Drak wijst naar zijn mond.  
'Maar ik heb zo een pijn, hier.'  
'Kom morgen maar', zegt de tandarts.  
Graaf Drak vliegt tot vlak bij het raam.  
'Ik wil dat je me helpt', gromt Drak.  
'NUI!'  
De tandarts springt naar achteren.  
Hij ziet wit om zijn neus.  
'Kkkkkom mmmmaar bbbinnen', stottert hij.  
'Dank je wel', zucht Drak.  
'Waar moet ik naartoe?'

Tandarts Tang wijst naar de hal.  
Zijn hand trilt van de schrik.  
Graaf Drak gaat een kamer binnen.  
Er staat een grote stoel.  
'Ga maar zitten', zegt de tandarts.  
Dan knipt hij een grote lamp aan.  
Drak knijpt zijn ogen dicht.  
'Moet dat echt?' vraagt de vampier.  
'Anders zie ik niets', zegt tandarts Tang.  
'Vooruit dan maar', zegt Drak.  
Hij leunt achterover met zijn hoofd.  
Drak doet zijn mond wijd open.  
'AAAA!'  
De tandarts kijkt in de mond van Drak.

'Dat is wel ... eh ... héél groot', mompelt de tandarts.

Dan ziet hij de hoektand.

'Wat een geweldige hoektand,' fluistert hij,

'zo stoer en scherp en zo wit. Dat ken ik alleen van bij een ... vampier!'

De tandarts zet een stapje achteruit.

'Jij bent een ... echte vampier?'

Graaf Drak knikt.

'Jij mist een hoektand', zegt de tandarts.

'Die tand ga ik terugzetten.'

Drak steekt zijn duim op.

'Maar eerst krijg je een spuitje.'

Drak draait zijn duim naar omlaag.

'En dan moet ik boren.'

Nu krijgt de graaf het echt warm.

Van boren en een spuitje houdt hij niet.

'Je moet niet bang zijn', sust de tandarts.

'Het doet geen pijn. Ik beloof het.'

Tang duwt op een kleine spuitbus.

Graaf Drak trekt een vies gezicht.

Bah, dat smaakt naar spruitjes.

De tandarts neemt een spuit.

'Stilzitten', zegt de tandarts streng.

Drak doet zijn ogen stijf dicht.

'Het is al klaar', zegt de tandarts.

Drak doet zijn ogen weer open.

'Ik heb niets gevoeld.'

Tandarts Tang knikt. 'Ik zei het je toch.'



Tandarts Tang neemt de boor.

'Even boren', zegt hij.

'Dan past jouw tand weer.'

Wat is die Tang toch knap, denkt Drak.

Hij is echt niet eng.

Met een papjelijmt Tang de tand weer vast.

'Zo', zegt de tandarts. 'Alles is weer in orde.'

Een echte vampier heeft twee hoektanden nodig.'

De graaf huapt uit de stoel.

Hij doet zijn mantel weer aan.

'Nu kan ik weer sapjes drinken, denk ik.'

Graaf Drak kijkt de tandarts strak aan.

Nu krijgt de tandarts het warm.

'Je gaat mij toch niet ...'



Tandarts Tang wordt wit om zijn neus.  
 Graaf Drak schudt van het lachen.  
 'Nu had jij wel schrik, niet?'  
 De tandarts zucht. 'Even wel, hoor.'  
 'Ik vond jou best wel eng', zegt Drak.  
 'Maar nu vind ik je echt super.'  
 'Dankjewel', knikt de tandarts.  
 'Ik vond jou ook best eng.  
 Hier komt niet elke dag een vampier.  
 Wat denk je van een lekker sapje?'  
 'Daar heb ik wel zin in', zegt Drak.  
 Samen drinken ze een beker bessensap.  
 Met een rietje.

## Over auteur Stijn Moekaars



Hallo, ik ben Stijn Moekaars. Ik ben meester in een school. Ik geef les in de vijfde klas. Dat doe ik heel graag. Ik lees vaak voor. Ik hou van spannende verhalen. Maar daar hoort wel humor bij, vind ik. Griezelen en ook lachen met een boek? Het kan best. Af en toe maak ik zelf een griezelliedje. Dat begint vaak met een spannend gedichtje. Daar bedenk ik dan een melodietje bij. Een voorbeeldje hiervan is 'Ik wil geen monster in mijn bed'. Wil je nog meer boeken van mij lezen? Dat kan. In de bib vind je ze allemaal terug. Bv. 'Beer en Bij', 'Meester Zof van Zofka', 'Een schat in de tuin' ...

Je ziet het, voor iedereen een tof boek! O ja, kijk goed of je tandarts geen vampier is. Je weet maar nooit.  
 Veel leesplezier!

### Andere boeken van Stijn in BiB-BoX:

- Bor gaat om vis
- ◆ Aajsie van Zoerius
- Superheld Amina
- ★ Spring maar in je zwembad
- ▲ Het koninkrijk van Doem
- ◆ Ontvoering op school
- ★ Het spookschip

## Over tekenaar Melvin

Melvin werd geboren als Wout Schildermans. Wout studeerde af in illustratieve vormgeving in Hasselt en werkt onder de naam Melvin. Hij tekent, schildert en maakt grafisch werk voor uitgeverijen, reclamebureaus en productiehuisen. Soms tekent hij samen met vrienden. Soms maken ze samen filmpjes en animaties onder de naam Bluts ([www.bluts.net](http://www.bluts.net)). Samen met auteur Stefan Boonen maakte hij het boek 'Hier waakt oma'. Het kwam uit in 2014 en is ondertussend vertaald naar het Italiaans en het Duits. Op dit moment werkt hij - alweer samen met Stefan Boonen - aan een nieuw boek dat moet uitkomen in 2016. Meer werk vind je op [www.mistermelvin.com](http://www.mistermelvin.com)