



Koos Meinderts / Rick de Haas
Een big in de bus

Kijk eens wat knus.
Een big in de bus.
Een big zonder kaartje.
Maar wel met een staartje.

Een big in de bus

Koos Meinderts / Rick de Haas



www.leesleeuw.nl

www.leesleeuw.be

boekenabonnement

een jaar lang leesplezier

wijzen

Een big in de bus

Kijk eens wat knus.
Een big in de bus.
Een big zonder kaartje.
Maar wel met een staartje.

De big in de bus
gaat naar zijn zus.
Daar zegt hij: 'Dag Klaartje.'
Hij eet er een taartje.
En zwaait met zijn staartje.

Dan krijgt hij een kaartje
van Klaartje, zijn zus.
En gaat hij weer knus
naar huis met de bus.



De vis in de kom

De vis in de kom
zweemt om en om en om.

Ik kijk ernaar
en denk: wat dom.

Ik ben de vis.
Dit is mijn kom.

Ik zie een kind
en denk: wat strom.



Som

Schots is scheef.
En recht is krom.
Jij en ik,

wij zijn een som.

Luister maar eens
goed naar mij:
jij plus ik is wij.



Appels te koop

Appels, appels,
appels te koop.
Appels voor de moes.
En appels voor de stroop.

Appels, appels,
appels vol sap.
Appels voor de dorst.
En appels voor de flap.

Appels, appels,
appels met kleur.
Appels voor de taart.
En appels voor de geur.



Dief

Ik ben een dief
en ik steel harten.
Ik heb alle harten lief.

Heer van harten,
harten vrouw.
Aas en boer.
Ik jaag op jou.

Harten tien
tot harten twee,
ik neem alle harten mee.



Windstil

De wind, mijn kind,
de wind is moe.
Moe van al het waaien.
Moe van al het draaien.
Hoor hem kreunen.
Hoor hem steunen.
De wind, mijn kind,
de wind is moe.
Hij wil nergens meer naartoe.



Droomhuis

Weet je waar ik woon?

In het droomhuis bij de boom.

Met een papa en een mama

en een broertje en een zus.

En we drinken thee en koffie

met een koekje en een kus.

En we springen en we dansen

en we zingen blij een lied.

En je hoeft er niet te schreeuwen

of te huilen van verdriet.

In het droomhuis bij de boom

is mijn papa lief voor mama,

voor mijn broertje en mijn zus.

In het droomhuis bij de boom

drink ik zoet mijn melk met room.



Komt dat zien!

De vrouw met de baard.

De man met de staart.

De vis op een stok.

En de kip zonder kop.



Oei

Ik ken een koe
die de b
niet zeggen kan.

Als ze loeit,
wat zegt ze dan?



Wat lees ik hier?

Pim pam pier,
wat lees ik hier?

Ik lees vis en vuur en rook.

Ik lees stoom en stoom en kook.

Ik lees bak en bruin en braad.

Ik lees vin en staart en graat.



Feesti!

Vandaag is het feesti!

Met zingen en springen.

Met snoep en met drop.

Met kaarten en taarten
met mijn naam erop.

Met ooms en met tantes
en Oma Den Haag.

Van je lang zal ik leven,
ik word zeven vandaag!



De kip en het ei

De kip zei: 'Dag ei.
Schuif eens opzij.
Ik was er eerder dan jij.'



Klok

Klok is kwaad.
Kijk uit, hij slaat
op mijn neus.
Waar slaat dat op?
Op mijn kin.
En op mijn kop.
Op mijn oog.
En op mijn oor.
Klok, hou op.
Je slaat nog door!



Kaas

Een kaas jong
en een kaas oud.
Een kaas geel
en een kaas goud.

Een kaas dun
en een kaas dik.
Een kaas hap
en een kaas slik.

Een kaas Fries
en een kaas Frans.
Kaasjes maakt
een muis meer mans.



De kop van Jut

Jut, waar is je kop?
Je had hem net nog op.

Ik kreeg opeens een baf!
Toen viel mijn kop eraf.

Jut, het is niet waar.
Je kop met al je haar?

Hij viel in mijn schoot.
Ik schrok me half dood.

Jut, deed het zeer?
Of weet je dat niet meer?

Nee, het deed geen pijn.
Maar zonder kop ben ik zo klein.

Jut, zal ik hem lijmen?
Ik heb de lijm hier bij me.

Als je wilt heel graag.
En het liefste nog vandaag!





Zeeland

Eerst was er de zee.
Toen pas kwam het land,
met de duinen en het strand.

Het land schreef in een brief:
'Zee, ik vind je lief.
Ik wil van je houden.
Zullen we gaan trouwen?'



Op reis

Gijs gaat op reis.
Wat neemt hij mee?
Een boek en een beer.
En een zwembroek voor in zee.
Een schep en een schop.
En ook een zak vol drop.
Gijs gaat naar huis.
Wat neemt hij mee?
Zijn boek en zijn beer.
Maar zijn zwembroek drijft in zee.
Zijn schep en zijn schop.
Maar al zijn drop is op.



Ping en Pong

Dit is Ping
en dat is Pong.
En zij zingen:
'Ding deng dong'.
Met zijn twee
de Ping-Pong-song.
Ping zingt ding
en Pong zingt dong.
En dat doen ze om en om.



Dertien kusjes

Dertien kusjes in een kistje.
Met een strikje in het touw.
Dertien kusjes in een kistje.
En ze zijn alleen voor jou!

Dertien kusjes in een busje.
Met een lintje en een lus.
Dertien kusjes in een busje.
Voor mijn lieve, lieve zus.

