

# niks aan, op de maan

Elle van Lieshout, Erik van Os  
en Fleur van der Weel



VAN IN



# ees box

1e leerjaar · avi 1

hip woont op de maan.

daar is niks aan.

hip wil gaan.



Gemeentelijke Basisschool  
Dorpsstraat 1  
1731 Relegem  
02/453.98.62  
gbsrelegem@aspe.be

# niks aan, op de maan

Elle van Lieshout en Erik van Os  
Met tekeningen van Fleur van der Weel



Malmberg / Van In





dit is hip.  
hip woont op de maan.  
daar is niks te doen.  
en niks te zien.  
er is niet veel aan.  
je ziet geen kip.  
en ook geen haan.



hip zit.  
hip ligt.  
ze doet maar wat.  
ze loopt wat heen en weer.  
hip gaapt.  
hip baalt.  
ze is het zat.  
hip wil meer!



hip pakt haar tas.  
ze pakt haar jas.  
hup, in haar schip.  
en weg is hip.



hip kijkt uit het raam.  
ze ziet een ster.  
die ster is maar duf.  
en daar nog een.  
ook al zo suf.  
ook al niet veel aan.  
het lijkt hier wel de maan.





maar dan ziet hip een bol.  
ze ziet de zee.  
ze ziet een bos.  
poe, poe!  
wat is het vol op die bol.  
daar wil hip heen.



hip zet haar schip neer.  
in het groen.  
wat is hier veel te zien!  
wat is hier veel te doen!  
de zee! zegt hip.  
hier moet ik zijn.  
ze neemt een duik.  
mmm, dat is fijn!



kijk daar, in die weil  
daar ziet hip een kip.  
die hip, die is blij!  
ik ben hip, zegt hip.  
ik kom van de maan.  
en ik ben kip, zegt kip.  
ik woon daar, in hok tien.  
kom maar, dan laat ik het zien.



wat is het vol in het hok.  
er zit een haan op stok.  
en wel een kip of tien.  
kom er maar in, zegt haan.  
leuk, zegt hip.





woon jij daar? zegt haan.  
haan wijst naar het schip.  
nee, zegt hip.  
ik woon op de maan.  
daar zie je geen kip.  
en ook geen haan.



kip loopt al naar het schip.  
o, ik moet weg, zegt hip.  
nu al? zegt haan sip.

hip weet niet wat ze moet doen.  
maar kip kijkt haar lief aan.  
dan loopt hip naar haar schip.





en daar gaan ze.  
op naar de maan.  
kip kijkt uit het raam.  
ze ziet een ster.  
en nog een ster.  
het is leeg en stil.  
net wat kip wil!



dan zijn ze op de maan.  
maar hip is sip.  
hip mist de zee.  
ze mist de haan.  
ze mist het groen.  
hip heeft hier niks te doen.  
hip wil meer!





maar kip wil niet meer weg.  
ruil dan met mij, zegt kip.  
jij mag mijn huis.  
dan neem ik dat van jou.  
ik blijf op de maan.  
en jij gaat weer naar haan.

daar gaat hip, in haar schip.  
dag hip! wuift kip.



en hip is gek,  
gek op de haan.

het kan raar gaan!