

# ees box

1e leerjaar avi 3

Huub voetbalt niet met meisjes.  
Dat doe je niet.  
Maar Sanne laat zien wat ze kan.



# Ik voetbal ook

Marijke Bouwhuis en Mirèn van Alphen



avi  
3

VAN IN



'Schiet op!

Pak die bal dan!

Huub schiet de bal naar Robbe.

Robbe rent naar het doel.

'Schiet!' roept Huub.

Robbe geeft de bal een harde trap.

Hoog vliegt de bal over het doel.

Dan verdwijnt hij achter de heg.



'Zelf halen!' roept Huub.

Maar dat hoeft al niet meer.

Achter de heg loopt een meisje.

Ze heeft de bal in haar handen.

'Hier is de bal,' zegt ze.

'Gooi maar,' zegt Joep.

'Nee, hoor,' lacht het meisje.

'Je krijgt hem als ik mag meedoen.'



'Dan stop ik,' zegt Huub boos.  
'Ik voetbal niet met een meisje.'  
Het meisje draait zich om.  
'Dan niet,' zegt ze.  
'Bedankt voor de bal.'  
'Maar dat is mijn ball!' roept Joep.  
Joep kijkt naar zijn vrienden.  
'Vooruit,' zucht Huub.  
'Ga maar in het doel staan.'



Joep maakt twee groepen.  
Huub, Ward en Rik zijn een ploeg.  
'Ik ga met Robbe en ...'  
'Sanne,' zegt het meisje.  
'Jij wordt doelman,' zegt Joep.  
'Doelman,' snuift Huub.  
'Dat wordt echt lachen!'



Huub speelt de bal naar Ward.  
Ward naar Rik.  
Rik rent naar het doel.  
Hij schiet raak! 1-0.  
Even later staat het 2-0.  
En weer wat later is het 3-0.  
Boos kijkt Joep naar Sanne.  
Houd die bal dan tegen!



Sanne raapt de bal uit het doel.  
'Ik wil niet meer in het doel.  
Zet mij maar in de spits.'  
'Dat nooit!' roept Joep.  
'Zo'n kluns wil ik er niet bij.'  
'Dan neem ik de bal,' zegt Sanne.  
'Even dan,' bromt Joep kwaad.  
Wat een rotmeid.  
Meisjes willen altijd hun zini!



Sanne legt de bal in het midden.  
'Kom op, jongens,' roept ze.  
'Spelen maar!'  
Sanne rent het veld over.  
De bal houdt ze aan haar voet.  
Wat rent ze hard!  
Ze gaat recht op het doel af.  
Knal! Doelpunt! 3-1!  
Opletten! roept Huub boos.  
Kom op! Nu wij!  
Maar daar gaat Sanne weer.  
Handig rent ze Huub voorbij.  
En dan Rik en Ward.  
Ze knalt de bal het doel in.  
Het wordt 3-2 en dan 3-3.  
Even later staan ze voor: 3-4.  
Zo, dat is weer klaar, zegt Sanne.  
Ik ga naar huis.



Als Sanne weg is, is het stil.  
Huib krabt achter zijn oren.  
Wat speelde zij goed!  
'Nou,' zegt Joep dan.  
'Zullen we weer doorgaan?  
Woensdag is de wedstrijd.  
Die moeten we winnen.  
Dan staan we nummer 1!'  
Het is woensdag.  
Die middag is de wedstrijd.  
Maar Rik is heel ziek.  
Ze komen een speler tekort.  
Misschien kan Sanne, denkt Huib.  
Maar hij zegt niets.  
Dan lachen ze hem vast uit.  
Ook Joep en Ward denken aan Sanne.  
Maar niemand durft het te zeggen.



Ineens zeggen ze allemaal: 'Sanne!'  
Dan lachen ze.

Ja, Sanne moet meedoen!

Met Sanne erbij winnen ze zeker.

Maar wie vraagt haar?

Ze kijken elkaar aan.

Niemand durft naar Sanne te gaan.

'We gaan samen,' besluit Huub.



Sanne opent de voordeur.

'Zo,' zegt ze verbaasd.

'Is er weer een bal over de heg?'

'Nee, uh...,' zegt Huub.

Hij wordt vuurrood.

'Ja, uh...,' helpt Robbe.

'We willen iets vragen,' zegt Ward.

'Wil je meedoen met de wedstrijd?'

Die begint zo meteen al.'



'O,' lacht Sanne.

'Willen jullie een meisje erbij?

Wacht...'

Sanne verdwijnt het huis in.

Ze laat de jongens lang wachten.

'Zullen we maar gaan?' zegt Ward.

Volgens mij komt ze niet meer.

Maar daar is Sanne.

Ze draagt een voetbaltas.

'Kom mee, jongens!'



Sanne staat in de spits.

Ze speelt weer heel goed.

Het wordt 5-0!

Na de wedstrijd vieren ze feest.

De jongens dragen Sanne rond.

'Doe je vaker mee?' vragen ze.

'Goed,' lacht Sanne.

'Maar wel in de spits.

Een goede doelman word ik nooit!'