

Dirk Nielandt / Andrea Kruis
Kaat Piraat

Hoera!

Papa zet een groot zwembad in de tuin.

'Spelen we piraat?' vraagt Kaat.

Tom en Rik lachen haar uit.

'Meisjes kunnen geen piraat zijn,' zegt Tom.

Dat vinden Kaat en Saar onzin.

Ze gaan de jongens een lesje leren.

Wie is de beste piraat?

Dit is Leesleeuw:

- boekenserie
- groeit mee met het leesniveau
- de beste schrijvers en illustratoren

ISBN 978-90-487-2894-7



9 789048 728947

www.leesleeuw.be

boekenserie

lekker lang leesplezier

Kaat Piraat

Dirk Nielandt



Ik ben Tom.



Ik ben Rik.



Tom en Rik zijn vrienden.
Ze wonen naast elkaar
en spelen het liefste buiten.

Ik ben Kaat.



Ik ben Saar.

Kaat is de zus van Tom.
Saar is het buurmeisje van Kaat
en haar beste vriendin.
De broer van Saar heet Rik.

Hoeral Een zwenbad

Wat is het warm.
De zon schijnt al de hele week.
Rik en Tom willen graag voetballen,
maar het is te warm.
Kaat en Saar willen graag tennissen,
maar ze vinden het ook te warm.



Kaat, Saar, Rik en Tom zitten onder een boom.
In de schaduw is het lekker.
Ze drinken een glas koude melk.
'Pfff,' zucht Kaat.
'Ik verveel me,' zegt Tom.
'Zet de wind eens aan!' zegt Rik.
Ze lachen.



Pap rijdt de oprit op.
'Ik heb iets leuk!' roept hij.
'J's?' vraagt Rik.
'Nee, veel beter,' lacht pap.
Hij haalt een grote doos uit de auto.
De kinderen zien meteen wat erin zit.
'Een zwembad!' roept Saar blij uit.



Pap zet het zwembad op.
Het is echt groot.
Wat duurt het lang voor het vol water zit.
Veel te lang.
De kinderen kunnen niet wachten.
'Geduld,' zegt pap.
Maar dat hebben ze niet.
Het is zo warm.
Ze snakken naar een duik in het koele water.

'Mogen we erin?' vraagt Rik.
Het mag.
Hoeral!
De kinderen springen in het bad.
Het water is heerlijk.
Ze spatten elkaar nat.
Ze roepen en zwemmen
en duiken en springen.
Dolle pret!





Pap gooit een luchtbed in het water.
Saar blaast een band op.

Tom en Rik zitten op het luchtbed.

'Dit is onze boot,' zegt Tom.

'Spelen we piraat?' vraagt Kaat.

Tom en Rik lachen haar uit.

'Meisjes kunnen geen piraat zijn,' zegt Tom.

Dat vinden Kaat en Saar onzin.

'Meisjes kunnen heel goed piraat zijn.'

Tom en Rik schudden het hoofd.

'Onzin,' zegt Rik.

Opeens schrikt hij.

Het luchtbed slaat om.

Rik en Tom vallen in het water.

Kaat proest het uit.

Ze zwom onder water en duwde het bed om.

'Haha,' lachen de meisjes.

'Stoer hoor!'



De wedstrijd

'Meisjes kunnen echt geen piraat zijn,' zegt Tom.

Rik vindt dat ook.

'Wel waar,' zeggen Saar en Kaat.

'Wij zijn heel stoer.'

'Bewijs het maar,' zegt Tom.

'Goed,' zeggen de meisjes.

'We houden een wedstrijd:

wie is de beste piraat?'

Zo gezegd, zo gedaan.

De meisjes tegen de jongens.

'Wat is de eerste proef?' vraagt Kaat.

'Een bal in het doel schieten,' zegt Tom.

'Neel' roepen de meisjes in koor.

'Dat is niet eerlijk,' zegt Kaat.

'Waarom niet?' vraagt Rik.

'Een piraat voetbalt niet,' zegt Kaat.

'Dat is waar,' zegt Tom.

'Wat doet een piraat wel?' vraagt Saar.

'Met een zwaard vechten!'

zeggen Tom en Rik samen.



Ze hollen naar de kist met speelgoed.
Daar zitten twee zwaarden in.
Tom moet tegen Saar.
'Drie twee één, start!' roept Rik.
Saar en Tom vechten.
Tom is snel met zijn zwaard.
Hij prikt in de buik van Saar.
'Je bent dood,' zegt hij.
'Niet waar,' zegt Saar.
'Ik leef nog.'
'Dat is flauw,' zegt Tom.
'Ik heb je geraakt.'
'Dat klopt, Kaat,' zegt Saar.
'De jongens winnen deze proef.'
Tom en Rik juichen.

'De volgende proef,' zegt Kaat.
Rik en Tom luisteren.
'Wie maakt de beste vlag?' zegt Kaat.
Saar klapt in haar handen.
'Ja, leuk!' roept ze.
'Een piraat heeft een stoere vlag.
Met een doodshoofd.'
Tom en Rik vinden het ook een prima proef.
Ze gaan meteen aan de slag.



Ze krijgen van pap een oud laken.
Daar scheuren ze een stuk af.
Ze nemen een pot zwarte verf.
Rik doet de pot open.
Er spat een grote klodder verf op Tom.
'Kijk uit!' roept Tom boos.
'Het spijt me,' zegt Rik.
Tom spoelt de verf weg met de tuinslang.
Maar dan stoot hij de pot verf om.
'Oeps, het spijt me,' zegt hij.
Rik wordt boos.
'Kijk uit waar je loopt, man!' roept hij.
Het laken is helemaal zwart.
Het is één grote smurrie.
Wat een klus om dat schoon te maken.



De meisjes zijn klaar.
Het doodshoofd op het laken is prachtig.
De vlag wappert aan een lange stok.
Net echt!
De vlag van de jongens is één zwarte vlek.
'Jakt!' roept Saar.
'Wat lelijk,' zegt Kaat.
Rik haalt de schouders op.
Het is duidelijk.
De meisjes winnen deze keer.
'De stand is 1 - 1,' zegt Saar.
'Maar wij kiezen proef drie,' grijnst Tom.



Gevaar!

Tom gooit een dik touw
rond de tak van een boom.
Hij gaat aan het touw hangen.
'De tak is sterk genoeg,' zegt hij.
'Wat moeten we doen?' vraagt Saar.
'Een piraat moet tot boven in de mast klimmen,'
zegt Rik.
'Je moet tot aan de tak,'
Rik weet heel goed dat Kaat dat niet leuk vindt.
'Kaat is aan de beurt,' grijnst hij.

Kaat kijkt omhoog.
'Moet ik echt helemaal tot de tak?' vraagt ze.
'Ja hoor,' zegt Rik.
'Of ben je soms bang?'
Kaat schudt haar hoofd.
'Ik ben een piraat,' zegt ze.
'Die is nooit bang.'
'Voorruit dan,' zegt Rik.
'Klimmen maar.'



Kaat is wel bang.
Ze houdt niet van hoogte.
Ze pakt het touw met twee handen beet.

Saar juicht:

'Toe maar, Kaat.

Je kunt het!'

Kaat trekt zich aan het touw op.

Ze klimt omhoog.

Steeds hoger.

Ze sluit haar ogen.

Ze kijkt niet naar beneden.

'Goed zo, Kaat!' roept Saar.

'Je bent een echte piraat!'

Tom en Rik kijken toe.

Rik had gehoopt dat ze het niet zou durven.

Maar Kaat heeft lef!



Kaat klimt hoger en hoger.
Ze raakt de tak.
Dan glijdt ze snel weer
tot op de grond.
Saar klapt in haar handen.
'Bravo, Kaat!' roept ze.
'Goed hoor,' zegt Tom.
'Knap van je,' zegt Rik.
'Dan is het nu jouw beurt Rik,'
zegt Kaat.
'Eitje,' zegt Rik.





Hij springt omhoog en grijpt het touw beet.

Heel snel klautert hij omhoog.

'Net een aap,' lacht Saar.

'Nee, een piraat,' zegt Tom.

Rik is snel boven.

Hij zwaait naar de meisjes.

'Joehoel'

'Wie was er het snelst?'

Saar en Kaat halen hun schouders op.

Rik bungelt aan het touw.

Hij haalt stoet kunstjes uit.

Saar vindt het eng.

'Al goed,' zegt ze snel.

'Jij wint.'

En dan KRAKI!

De tak kraakt.

Rik schrikt.

Saar, Kaat en Tom ook.

'Lieve help!' roept Saar.



Leve de jongens!

De rak waar Rik aan hangt, gaat breken.
Dan stort Rik neer.
Maar Rik is snel.
Hij zwaait aan het touw.
Het touw zwiept wild over het zwembad.
Daar laat Rik het touw los.
Hij ploft in het zwembad.
Het water spat over de rand.
Dan kraakt de rak en valt.
Saar, Kaat en Tom springen net op tijd opzij.
Rik komt boven water en juicht.
'Hier ben ik!' roept hij.



Tom, Saar en Kaat klappen in de handen.

'Wow!' roept Tom.
'Je bent een held!' roept Saar.
'Je bent een echte piraat,' lacht Kaat.
Ja hoor.
Deze proef wint Rik.
'Leve de jongens!' roept Tom.
'Niet zo snel,' zegt Saar.
'De strijd is nog niet voorbij.'
'Welke proef nu?' vraagt Rik.



'We lijken niet op een piraat,' zegt Saar.
'We moeten ons verkleeden.'

'Leuk,' roept Kaat.

Dat vinden de jongens niet.

Ze kijken in de kist met speelgoed.

'De helm van een ridder,' zucht Tom.

'Heb je niets voor een piraat?'

'Nee,' antwoordt Rik sip.

'Heb jij thuis iets voor een piraat?'

'Nee,' antwoordt Tom.

Wat nu?

Ze kunnen toch niet zelf kleren gaan maken?

'Ik heb een idee,' zegt Rik.

'De meisjes doen vast hun best.

We stelen hun kleren!'

Tom kijkt hem verbaasd aan.

'Dat is niet eerlijk,' zegt hij.

'Ja, en?' vraagt Rik.

'Een piraat speelt ook niet eerlijk.

Het is een rover, weet je wel.'

Tom knikt.

Rik heeft gelijk.



De twee jongens sluipen naar de meisjes.

Ze blijven achter een struik zitten.

Ze kijken naar de meisjes.

Die zitten onder een boom.

Hun vlag steekt in de grond.

Ze zitten naast een grote berg kleren.

'De hele kast van Saar,' fluistert Rik.

Saar maakt een ooglap van een stuk stof.

Kaat draait een doek rond haar hoofd.

'We wachten tot ze klaar zijn,' fluistert Tom.

'Dan vallen we aan.'

Dan pakken we hun kleren af.'

'Leuk,' grijnst Rik.

Ze wachten een hele poos.

Kaat en Saar hebben pret.

Ze vinden het heerlijk om zich te verkleeden.



'Ik denk dat ze klaar zijn,' fluistert Rik.

Tom knikt.

'Heb je een zwaard?' vraagt hij.

Rik knikt.

'Drie twee één ...!'

De jongens stormen op de meisjes af.

'Ten aanvall!' roepen ze luid.

De meisjes schrikken.

Ze slaken een gil.

Tom en Rik zwaaien wild met hun zwaard.

Kaat en Saar rennen weg.

Kaat draagt een ooglap en een doek om haar hoofd.

Rik heeft het ooglapje van Saar al beet.

Kaat geeft zich niet gewonnen.

Ze trekt het zwaard uit de hand van Tom.

Ze zwaait er wild mee rond.

Dan springt ze in het zwembad.

'Kom maar op!' roept ze.

'Ik ben nergens bang voor.'



Kaat Piraat

Kaat laat zich niet vangen.

Rik probeert het zwaard uit haar hand te slaan.

Maar dat lukt niet.

'Ik ben Kaat Piraat!' roept ze stoer.

Saar moedigt haar aan.

'Laat je niet vangen, Kaat,' roept ze.

Niemand kijkt naar Tom.

Tom pakt stiekem de vlag van de meisjes.

'Ik heb de vlag!' roept hij.



Hij rent door de tuin met een grote grijns.

'Ik heb jullie nest veroverd!'

Ze kijken hem aan.

'Haha,' lacht Rik.

'De jongens winnen!'

Opeens schrikt hij.

Kaat graait het zwaard uit zijn hand.

Ze heeft er nu twee.

'Geef terug!' roept Rik.

Maar Kaat gooit een zwaard naar Saar.

'De meisjes winnen,' juicht ze.

'Nee, wij hebben jullie vlag,' roept Tom.

Saar rent achter Tom aan.

Ze probeert de vlag terug te pakken.

Maar Tom is te snel.



'Wie wil er een ijsje?' roept Kaat opeens.
Ze staat bij de deur.

'Is er ijs?' vraagt Tom.

Hij laat de vlag vallen en rent naar de keuken.

Rik haast zich uit het zwembad.

Hij wil ook een ijsje.

De twee jongens stormen de keuken binnen.

Rik is driftnat.

'Je maakt hier alles nat!' zegt papa boos.

'Het spijt me,' zegt Rik.



Waar is het ijs?' vraagt Tom.

'Ijs?' vraagt pap verbaasd.

'Het is bijna etensijd.'

Ijs is het toetje.'

Rik en Tom kijken elkaar aan.

Dan gaan ze naar buiten.

Daar staan Saar en Kaat.

Ze hebben twee zwaarden en een vlag.

Ze grijnzen naar de jongens.

'Wie is de beste piraat?' vraagt Kaat.



Tom en Rik zijn verslagen.
Ze zijn in de val gelopen.
'Het is waar,' geeft Rik toe.
'Meisjes kunnen ook piraat zijn.
Net als jongens.'
De meisjes juichen.
'Kaat en Saar Piraat!' roepen ze blij.
Dan komt pap met ijs voor iedereen.
'Omdat het zo warm is,' zegt hij.
Hoera!
Lekker ijs.
Een piraat eet ook ijs voor het eten.
Een piraat eet altijd ijs!
Mmm.



Zoek, zoek, zoek!

Wie duwt het luchtbed om?

Welke kleur heeft de vlag van Tom en Rik?

Wie draagt een ooglap

en een doek om het hoofd?

Hooveel zwaarden liggen in de kist?