

Leve Marjan!

Bart Demyttenaere en Marjolein Hund



VAN IN



Lees box

1e leerjaar - avi 3

Soms woont Marjan bij mama.
Soms woont ze bij papa.
En als ze jarig is?



Gemeentelijke Basisschool
Dorpsstraat 1
1731 Relegem
02/453.98.62
gbsrelegem@asse.be

Leve Marjan!

Bart Demyttenaere
Met tekeningen van Marjolein Hund





Mijn papa is sterk.
Hij kan lekker koken.
Hij speelt vaak met mij.
Soms is hij boos.
Maar dat duurt nooit lang.
Papa is mijn beste vriend.
Ik ben gek op hem.



Mijn mama is handig.
Zij kan muren verven
zonder te knoeien!
Zij speelt vaak met mij.
Ze kan ook boos zijn.
Maar dat duurt nooit lang.
Mama is mijn beste vriendin.
Ik ben gek op haar.



Papa woont in een flat.
Soms woon ik bij hem.
We gaan samen naar de film.
Dan drinken we iets op een terras.
Onze kat mag dan mee.
Af en toe mis ik mama.
Vooral als ik al lang bij papa ben.
Dan bel ik haar even op.



Mama woont in een huis.
Soms woon ik bij haar.
De boomhut in de tuin is van mij.
De schommel ook.
Mama en ik gaan vaak naar het bos.
Onze hond mag dan mee.
Af en toe mis ik papa.
Vooral als ik al lang bij mama ben.
Dan bel ik hem even op.

Bij papa mag ik lang opblijven.
Als ik flink ben, krijg ik nootjes.
Papa leest vaak voor
uit een dik boek.

Bij hem mag ik nooit hard roepen.
'Denk aan de burenl' zegt hij dan.
Maar dat is niet zo erg.
Als ik bij mama woon,
mag ik wel hard roepen.

Bij mama mag ik lang buiten spelen.
Als ik flink ben, gaan we fietsen.
Van mama mag ik niet snoepen.
Het is slecht voor mijn tanden.
Ik vind dat niet erg hoor.
Bij papa is er altijd snoep.
Hij snoept graag en ik ook.





Papa heeft een drukke baan.
Hij staat altijd vroeg op.
Soms moet hij heel laat werken.
Dan brengt hij me naar oma.
Of naar mama.
Ik zeur daar nooit over.
Grote mensen hebben het vaak druk.
Heb ik het later ook zo druk?
Dat weet ik nu nog niet.



Mama heeft een drukke baan.
Zij staat altijd laat op.
Ze werkt als het nacht is.
Als mama weg moet,
brengt ze mij naar tante Riet.
Of naar papa.
Ik zeur daar nooit over.
Tante Riet is best lief.
En zij vindt mij een leuke meid.



Ik kan al flink lezen.
Dat heb ik van papa, zegt opa.
Opa is de papa van mijn papa.
Hij is trots op mij.
Hij vindt dat ik op papa lijk.
En ook op mama, zeg ik dan.
Mijn opa is een lieve man.



Ik kan mooi dansen.
Dat heb ik van mama, zegt oma.
Oma is de mama van mijn mama.
Zij vindt dat ik op mama lijk.
En ook op papa, zeg ik dan.
Mijn oma is ook een lieve schat.



Papa heeft een vriendin.

Ze heet Marleen.

Marleen kan niet goed klussen.

Maar ze doet haar best.

Ze speelt vaak met mij.

Soms gaan we naar de stad.

Papa, Marleen, de kat en ik.

Wij vieren kunnen het goed

met elkaar vinden.



Mama heeft een vriend.

Hij heet Wouter.

Wouter kan niet lekker koken.

Maar hij doet zijn best.

Hij helpt me met mijn huiswerk.

Soms gaan we naar het bos.

Mama, Wouter, de hond en ik.

Wij vieren kunnen het goed

met elkaar vinden.

Vandaag ben ik jarig.
Zeven jaar ben ik al!
Op mijn boomhut hangt een vlag.
LEVE MARJAN! staat erop.
Die heeft Wouter voor mij gemaakt.
Mijn vrienden komen op bezoek.
Kim, Hans, Joke en Katrien.

Oma en opa zijn er al.
Mijn andere oma en opa ook.
En papa?
Die komt straks.
Met Marleen en de kat.
Mama en papa wonen apart.
Maar ze praten nog met elkaar.
Vooral over mij!

