

Vossenstrekken

inge Bergh en An Van Dooren

Vossenstrekken

Ik woon in een knus hol.
 Samen met mijn broers en zussen.
 We maken heel veel plezier.
 Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks.
 Een mens grijpt ons één voor één vast.
 En voor mama iets kan doen,
 stopt hij ons in een donker gat.
 Hij wil ons vermoorden!
 Help!
 Raken we hier ooit nog
 levend uit?



BIB-BOX

Bingel

Haal meer uit dit boek!
 Ga snel naar bingel.be.

www.vanin.be



VAN IN

A Sisonul Company

BIB-BOX

ook op **Bingel**

Tong

Ik voel een lange, natte tong.
Ze glijdt warm over mijn buik en rug.
Het kietelt enorm.
Mijn buik gromt en knort.
Ik wil melk drinken bij mama.
Maar ik rol de hele tijd heen en weer.
Bovendien ben ik nu duizelig.
En mama blijft maar doorlikken.
Over elk plekje van mijn vacht.
Tot ik helemaal schoon ben.

Melk

Eindelijk is mama gestopt.
Ik ben helemaal suf van al dat rollen.
En mijn maag is nog steeds leeg.
Mama's buik ligt dicht bij mij.
Ik ruik de melk tot hier.
Zo snel als ik kan, kruip ik naar haar toe.
Maar ik ben niet alleen.
Ik heb nog een pak broertjes en zusjes.
En zij willen allemaal hetzelfde:
mama's melk!

Broertjes en zusjes

Ik weet niet of jij een broertje hebt?
Misschien een zusje?
Of een nest van alles door elkaar?
En hoe dat dan gaat tijdens het eten?
Kruipen ze ook over je om eerst te zijn?
Gaan ze op je gezicht liggen?
Duwen ze hun poten in je ogen?
Die van mij well!
Elke keer opnieuw.

Drinken

Eindelijk hang ik aan mama's buik.
Mama's melk smaakt lekker zoet.
Maar rustig eten is er niet bij.
Die links van mij wriemelt.
En die rechts morst de helft van de melk.
Het drupt op mijn vacht.
En stroomt in mijn oor.
Ik hoop dat jouw familie netter eet!
Of moet jij ook het eten uit je haar plukken?



Nest

Ons hele nest ligt nu uitgeteld neer.
Zelfs mama ligt te niksen in ons hol.
Iemand ligt te smakken en te snurken.
Nog een ander ligt te piepen.
Om gek van te worden!
Ik probeer mijn oren te sluiten.
Plooi ze dicht en leg mijn poten erover.
Zo hoor ik lekker niets meer.
En met mijn kop onder mijn poten
dommel ik zachtjes in.

Verkennen

Mama is superstreng.
Ik mag het hol niet verlaten.
Als ik stiekem wegglijp, zet ze mij terug.
Mama bijt me, heel zacht.
Maar ik schaam mij dood.
Wedden dat jij dat ook niet fijn vindt?
Zo bengelen in de muil van je mama.
En dan al je broers en zussen die kijken
met van die onschuldige ogen.
Alsof zij zelf nooit iets ondeugends doen!

Raar beest

Mama verdwijnt soms uit het hol.
Maar ze komt gelukkig altijd weer terug.
Alleen duurt het vandaag wel erg lang.
Ik word ongerust.
Straks komt ze niet terug!
Ook mijn broers en zussen zijn bang.
Ze janken en ze piepen.
Maar dan wordt iedereen plots stil.
Daar zijn mama en papa!
En ze hebben iets bij zich.
Het is een dood dier.

Stinkend dier

Het dier bengelt in papa's muil.
Het is bijna helemaal kaal.
En ik vind dat het stinkt.
Ik loop naar mama om te drinken.
Ik zuig zo hard als ik maar kan.
De melk schiet door mijn keel.
Maar mama duwt mij van zich af.
Ik mag geen melk meer drinken.
Ze wil dat ik van het dier eet.



Een bruine rat

Het dier is een rat.
De darmen hangen uit zijn buik.
Mama maalt zijn vlees in haar mond
en braakt het daarna uit.
Mooi in het midden van het hol.
Mijn mama braakt de lekkerste hapjes.
Doet die van jou dat ook?
Het ruikt zoet en ook wat scherp.
Opeens begin ik te kwijlen.
En wanneer ik klaar ben met eten,
hangen er stukjes rat in mijn vacht.

Jagen

Gelukkig mogen we nu al zelf jagen.
Ik hou van kippen en van eieren.
Het meest van eieren eigenlijk.
Die fladderen en kakelen niet.
En ze lopen ook niet weg.
Mama zegt dat ik moet leren jagen.
Zoals een echte vos dat doet.
Ik oefen veel en word steeds beter.
Er is maar één probleem.
Er schieten niet veel kippen meer over.

Gevaar

Ik bijt in broers oor en hap naar zus' poot.
Zij klauwen naar mijn staart.
En samen rollen we van de heuvel.
Vanmorgen aten we weer een kip.
Ik geloof dat het de laatste was.
Maar dat zijn zorgen voor morgen.
Nu heb ik het te druk met spelen.
Zo druk, dat ik de schaduw te laat zie.
Van een dier dat we niet kennen.

Mens

Mama sist dat het een mens is.
En dat een mens gevaarlijk is.
Want hij heeft vier poten aan zijn lijf.
Twee om te stappen.
En twee om te grijpen.
En dat doet die mens nu.
Hij grijpt ons een voor een vast.
En voor mama iets kan doen,
stopt hij ons in een donker gat.



Bijten

Ik ben bang, maar ook erg boos.
Als die mens straks weer grijpt, bijt iki
Maar ik ben niet snel genoeg.
En even later hang ik in de lucht.
De mens zwaait mij ruw heen en weer.
Ik zie zijn boze ogen en blikkerende tanden.
Ik jank de longen uit mijn lijf.
En ik plas en poep op zijn been.

Stoer

Het plassen ging per ongeluk.
Dat poepen trouwens ook.
Al zal ik dat nooit toegeven.
Alleen jij mag het weten.
Mijn broers en zusjes vinden mij stoer.
Ze kijken geweldig naar mij op.
Dus doe ik alsof ik niet bang ben.
Maar eigenlijk voel ik mij slap
en kan ik wel janken van ellende.
Ik wil mijn mamal

Mama

In de verte hoor ik mama huilen.
De hoop stroomt warm door mijn lijf.
Komt mama naar hier?
Oh, ik hoop dat ze die mens bijt!
En dat ze die grijpers van zijn lijf scheurt.
Mijn broers en zussen keffen en janken.
Ze maken een hels kabaal.
Deze keer plooi ik mijn oren niet dicht.
Ik jank en kef met ze mee.
Ik wil dat mama ons hoort!

Hap uit je bil

Mama besluit de mens.
Er rolt een grom diep uit haar keel.
Dan trekt ze haar lip hoog op
zodat je haar snijtanden kunt zien.
Die zien er erg gevaarlijk uit.
Zeker nu het kwijl uit haar bek stroomt.
Alsof ze zich enorm verheugt
op een vlezige hap uit de mens zijn bil.
Ik denk dat de mens het weet.
Hij rent in elk geval heel snel weg!



Over auteur Inge Bergh



Ik schrijf graag over dieren. Zo schreef ik al over een gekke kip. Wat zij beleeft, kun je lezen in: 'Tok de kip' en 'Tok is het beu'. Ook 'Boerderij De Bonte bende' is een boek van mij. Het is een heel dik boek. En het staat vol verhalen. Over een varken, een koe, een geit. Een paard, een duif, een mol. En nog veel meer dieren.

Maar niet over een vos. En dat vond mijn zoon jammer. Hij houdt erg veel van vossen. En ook van hun streken.

Hij wou dat ik over een vos schreef. Dus schreef ik dit verhaal.

Ik hoop dat je het graag las!

Benieuwd naar meer boeken van mij?

Kijk eens op mijn website: <http://ingebergh.weebly.com/>

Je vindt er ook filmpjes en foto's.

En wil je mij schrijven? Dat mag via inge.bergh@skynet.be

Een nieuw hol

We moeten hier weg.
Op zoek naar een nieuw hol.
Het oude is niet veilig meer.
Mama zegt dat de mens terug zal komen.
Maar dat is niet erg.
We hadden toch meer ruimte nodig.
En alle kippen waren al dood.
Dus dat komt ook goed uit!
Ik ben alvast benieuwd naar het nieuwe hol.
En naar het eten dat daar rondloopt!

Anderere boeken van Inge in Bib-Box:

- Eat me niet op, Uil
- ◆ Het lijstje van Sjors
- ★ Mijn oom is een dief
- ▲ Juf Lief is een dief
- De Griazel

Over tekenaar An Van Dooren

Ik hou van goede verhalen, liefst met een hoekje af.

Ik hou van lange reizen, liefst naar heel ver weg.

Ik hou van illustreren, beelden vol beweging en vol kleur.

Maar het meest hou ik ervan stiekem te proberen,

om net in dat ene beeld,

het verhaal te vertellen dat de tekst nog vergeten was.